

ET LØRDAGSFORSØG

Af Mikkel Stolt

Sidder på en bar. Sidder på en ølbar. Det er lørdag aften. Det virker nemlig mere legitimt at drikke på en bar fremfor derhjemme. På en bar er det jo ligesom dét, det handler om. Derhjemme skulle det jo gerne handle om alt muligt andet, for selvom man lige er alene hjemme, kan man jo godt lave noget fornuftigt og ædrueligt. Man kan gøre rent, men det virker alligevel forkert på en lørdag aften. Så kan man sortere sine gamle papirfotos, man kan læse den essaysamling af Umberto Eco, som man gik i stå i for henved 18 år siden, eller man kan lytte til den nye, gamle Erroll Garner-LP, man købte brugt forleden. Man kan gøre det hele, og det gør man muligvis også, men man kan kraftedeme ikke lade være med at åbne en flaske vin. (Fik jeg sagt, at det er lørdag?)

Og så drikker man et glas, man drikker to, man kigger på gamle fotos og væmmes ved, hvordan man så ud som ung, mens man alligevel bliver nostalgisk ved gensynet af gamle venner, kærester og feriesteder. Og så hører man ”*Someone To Watch Over Me*” i (a)typisk Garner-version med støn og prominente congas, og man drikker et glas vin til, og man tænker, at det sgu nok ikke er umagen værd at hive Eco ud af reolen, for det vil hverken man eller han få ret meget ud af på nuværende tidspunkt.

Så tænker man, at det alligevel er lige voldsomt nok at drikke en hel flaske rødvin alene, og nu er man allerede halvvejs – godt og vel. Derfor tager man pyjamasbukserne og netundertøjen af, hopper i et par jeans og skjorten fra i går, og cykler ned på ølbaren, hvor man ved, de har nogle alkoholsvage kvalitetsøl, så man kan opretholde sin værdighed. Og hvis man nu tager sin notesbog med, så er man jo faktisk på en slags arbejde, fordi man så kan skrive det her.

Men måske fordi øllen er norsk og alkoholsvag, er man klarsynet nok til at indse, at det man skriver, vil interessere et absolut mindretal af befolkningen. Den indsigt medfører naturligt og uundgåeligt en følelse af moderat selvhad og af at være udpræget undværlig, så man overvejer at købe en rigtig øl, en med gashåndtag, en belgisk kraftkarl eller en amerikansk *pale ale* (de har alt her), bare for at kunne slappe lidt af igen. For det er vel for fanden dét, man laver på en bar. I stedet for at sidde og lade som om, man arbejder. På en ølbar. På en lørdag aften.